

Biografie

Algemeen

Mijn naam is Geja Leever. Ik ben in 1951 in Groningen geboren.
Sinds 2003 wonen mijn man Michel en ik met veel plezier in Hardenberg.

Waarom ik schrijf

Na de geboorte van onze kleindochter Faye in 2011 ben ik kinderschilderijen gaan maken. Eerst voor Faye maar het schilderen was zo leuk dat ik daarmee ben doorgedaan.

Na een expositie van mijn kinderschilderijen in 2013 ontstond het idee om de schilderijen te bundelen in een boekje zodat ze bij elkaar blijven. En het zou nog leuker zijn er verhaaltjes bij te schrijven. Met veel plezier heb ik zo aan mijn eerste boek “Alle verhaaltjes tellen mee” gewerkt.

Welk(e) boek(en) heb ik geschreven

In “*Alle Verhaaltjes tellen mee*” (Uitgeverij Heijink, ISBN 9789462545007, 2015) heb ik 30 kinderschilderijen met bij elk schilderij een eigen verhaaltje bij uitgeverij Heijink gepubliceerd. In alle verhaaltjes komen vrolijke dieren, kinderen, kabouters, clowns, bloemen en natuurlijk Rinus de Rups voor. De voorstellingen en de verhaaltjes laten daarbij alle ruimte voor de eigen fantasie van kinderen en hun ouders en grootouders.

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel, de uitgever en bij de schrijver.